

Overweging op Witte Donderdag 2022

Jan Laan OP

Gisteren sprak ik met een loodgieter op onze gang. Ik prees zijn werk. Ik zag dat hij een goed vakman is. Hij beaamde dat hij plezier in zijn werk had en zijn verlangen en wens is steeds: goed vakmanschap te leveren.

Daarna vertelde ik dat er niet vaak in de bijbel gesproken wordt over 'gewone' vaklieden, mannen zowel als vrouwen. Ik ken slechts een paar perikopen in de bijbel, waar over 'gewone' vakmensen gesproken wordt.

De eerste perikoop staat in het 38^{ste} hoofdstuk van het boek van Jezus Sirach. De schrijver stelt zich de vraag: hoe kan iemand wijs worden, die boer is, of een graveerder, of een smid of een pottenbakker?

Zij zijn dag en nacht en met hart en ziel bezig om hun werk zo goed mogelijk uit te voeren. Zo worden ze wijs in hun vak.

Jezus Sirach waardeert hun vakmanschap, vakvrouwschap zeer. Deze waardering omschrijft hij op de volgende manier: 'zij houden de goederen van onze wereld in stand'; én 'door hen komen er naar die plaats vreemdelingen en gasten'.

Wat een waardering is het als je deze woorden tot je laat doordringen: Zij houden de goederen van onze wereld in stand. Door hen komen er in die plaats gasten en vreemdelingen.

De tweede keer dat in de bijbel over vakmensen gesproken wordt, is vandaag op Witte Donderdag. Jezus toont zich als een vakman in het wassen van de voeten van de tafelenoten.

Wat een aansprekend symbool en handelen is dit! Verbazingwekkend is het als je er stil bij staat. Iemand die je hoog acht en bijzonder is, laat je zien, dat elk werk hoe klein ook, ten dienste van een ander gedaan, ertoe doet en belangrijk is. Ja, hier gaat het om.

Jezus Sirach zou kunnen zeggen. Jezus is met heel zijn hart en al zijn kunnen bezig om een ander van dienst te zijn. Zo zeer heeft hij de ander die hij ontmoet lief. Daartoe is hij gezonden. God hoopt dat zijn geliefde zoon anderen dient, zoals onze God ieder van ons lief heeft. Jezus houdt op een voortreffelijke manier de goederen van onze wereld in stand.

Ik heb ooit wel eens gedacht hoe zou de kerk er uit zien als we tegen elkaar zouden zeggen. Ik ben een volgeling van Jezus, de dienaar van ons allen. Niet Jezus de Christus is het waarom het gaat, maar Jezus, de dienaar van onze God en van ieder op onze aarde is het waarom het gaat. Hem volg ik en diens voorbeeld wil ik navolgen.

Het is mooi dat dit kerngegeven van ons volgen van Jezus door leden van het Aquino koor samengevat is door de titel 'dienstbaar'. In deze titel komt alles samen

Met hart en ziel probeer ik vakman, vakvrouw te worden daarmee probeer ik de goederen van onze wereld die aan mij zijn toevertrouwd in stand te houden en waarom?

Omdat de heilige Onze God ons in Jezus uitnodigt: hebt elkaar lief, wordt een betrouwbare dienaar of dienaars.