



Pinkstermoment

23 en 24 mei 2021



Dit liturgieboekje hoort bij het Pinkstermoment, dat werd samengesteld door lekendominicanen en beschikbaar op de website van de Dominicanen (www.dominicanen.nl) op 1e en 2e Pinksterdag 23 en 24 mei 2021. De teksten kun je beluisteren of je kunt ze zelf lezen, hardop of in stilte.

Stil worden

Vijftig dagen geleden vierden we het Paasfeest. We vierden hoe het licht in die Paasnacht doorbrak, hoe we opnieuw het mysterie van het leven mochten ontdekken. In de voorbije Paastijd leefden we tussen ongelooft en geloof naar het feest van Pinksteren. We herdachten hoe Jezus ten hemel werd opgenomen en realiseren ons dat we op eigen kracht verder moeten. Hoe dan?

Lied *Veni Creator*

Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer,
houd Gij bij ons uw intocht, Heer;
vervul het hart dat U verbeidt,
met hemelse barmhartigheid.

Gij zijt de gave Gods,
Gij zijt de grote Trooster in de tijd,
de bron waaruit het leven springt,
het liefdevuur dat ons doordringt.

Gij schenkt uw gaven zevenvoud,
O hand die God ten zegen houdt,
O taal waarin wij God verstaan,
wij heffen onze lofzang aan.

Verlicht ons duistere verstand,
geef dat ons hart van liefde brandt,
en dat ons zwakke lichaam leeft
vanuit de kracht die Gij het geeft.

Verlos ons als de vijand woedt,
geef ons de vrede weer voorgoed,
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,
geen ongeval ons leven schaadt.

Doe ons de Vader en de Zoon
aanschouwen in de hoge troon,
O Geest van beiden uitgegaan,
wij bidden U gelovig aan.

Aan God de Vader zij de eer
en aan de opgestane Heer
en aan de Geest die troost en leidt
van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen

Gebed

God, bezieler van al wat leeft,
vanaf het begin bent U met uw scheppende kracht in alles aanwezig.
Wij bidden: maak ruimte in ons voor uw bezieling,
Laat uw stem in ons binnenste klinken.
Doorbreek onze geslotenheid
en laat ons leven in uw Geest,
die was in Jezus Christus.
en die ons thuis brengt bij U.
Amen.

Lezing *Galaten 5, 22-25*

Fragment uit Psalm 104

Prijs Levende, mijn ziel.
Levende, mijn God, hoe groot bent U.
Met glans en glorie bent u bekleed,
in een mantel van licht gehuld.

Hoeveel is het wat Gij gedaan hebt, Levende.
en alles in wijsheid gemaakt,
de aarde is vol van uw schepsels.
Prijs Levende, mijn ziel:

En al deze dieren verwachten van U,
dat Gij ze voedt op hun tijd.
Geeft Gij het, ze eten het op;
Gij opent uw hand, ze worden van het goede verzadigd.

Neem Gij hun uw geest weg,
dan komen zij om en keren terug tot de aarde.
Maar zendt Gij uw geest dan komt er weer leven
dan maakt Gij uw schepping weer nieuw.

Lezing *Handelingen 2,1-12*

Muziek *Alleluia - Congolese ritus*

Refrein: Alleluia, alleluia (3x). A - a -le-lu-ia.

1. Woord van God, tot ieder gesproken,
Dat wij samen zingend verstaan.
Woord van God, tot ieder gesproken, Alleluia.

2. Levend brood, voor allen gebroken,
Om de weg ten einde te gaan.
Levend brood voor allen gebroken, Alleluia.

3. Rijk van God, vandaag reeds ontloken.
Al is ver en moeilijk de baan:
't rijk van God, vandaag reeds ontloken. Alleluia.

Bezinning *van Pierre Claverie*

Het is de Geest die ons samenbrengt. Zij die ons in een innige relatie brengt met God, maakt van ons zusters en broeders. Ze geeft eenieder zijn en haar plaats in het Lichaam van Christus, en ze staat het toe om in wederzijds respect nederig te erkennen dat we allemaal elkaar nodig hebben. Dat is de eerste stap van de liefde die me ertoe brengt van de ander te verwachten dat hij me geeft van het weinige dat hij heeft, want dat heb ik nodig om te leven. (...) Het leven van de Geest die elk ontvangt moet worden doorgegeven voor de vitaliteit en de goede voortgang van het geheel. Dat is de tweede stap van de liefde, je houdt niets voor jezelf, je geeft en geeft jezelf opdat de anderen leven. Op die wijze, waarin niemand zich naar voren dringt, niets voor zichzelf houdt wat het ook is, zich niet probeert in te dekken of kleiner te maken, worden we één.

Stilte

Gebed

Geef me, mijn liefste God, een waakzaam hart,
dat geen nieuwsgierige gedachte van U kan afleiden;
geef me een nobel hart,
dat geen onwaardig verlangen kan verlagen;
geef me een onoverwonnen hart,
dat geen ellende kan uitputten;
en geef me een vrij hart,
dat door geen enkele gewelddadige verleiding gekocht kan worden;
en geef me een oprecht hart,
dat geen enkele duistere intentie krom kan maken.
Amen.

Gedicht *Aanhef - Ida Gerhardt*

Van heuvel tot heuvel gaat een schalmeien -
een heldere inzet, een dagbegin;
van heuvel tot heuvel gaat een schalmeien,
bergen en hemel sluiten het in.

Zwelt er een tegenroep in de valleien?

Donkerte huist in het dal daar beneden;
schaduwen - tussen de wanden der bomen
ritselt het water, een prevelend stromen;
vochtiger klank in het dal daar beneden.

IJl is de morgen en fonk'lend de landen;
schuivende bundels van licht, dat gaat breken
trekken voorbij, tot hun vluchtende randen
glijdend in 't nevelig dal zijn ontweken.

Zwerft daar een weerglans in donkerder streken?

Wereld, gevat in dit zuivere dagen,
wisselspel over glooiende landen,
lokt gij de sluim'rende fluit in mijn handen?
Wat wordt mij nader en nader gedragen?

Zal ik het vinden, dit prille beginnen,
stijgende inzet, waarbinnen zich even
in een bewegend schakeren, een zweven,
lichtend verraadt, wat ik spelend zal winnen?

Los uit de donkere oorsprong, geheven,
vormt zich de toon - in een tint'ling, een beven
slaat het tot melodie, wordt het tot leven -
vrij naar het licht van de heldere morgen.

Stralende aanhef, wat houdt ge geborgen?

Zegenbede *A Gaelic Blessing - John Rutter*

Deep peace of the running wave to you.
Deep peace of the flowing air to you.
Deep peace of the quiet earth to you.
Deep peace of the shining stars to you.
Deep peace of the gentle night to you.
Moon and stars pour their healing light on you.
Deep peace of Christ,
of Christ, the light of the world to you.
Deep peace of Christ to you.

Een kruisteken tot slot en het uitblazen van de kaars
Mogen we het vuur van Gods Geest meenemen in ons leven.

ZALIG PINKSTEREN !!!