

Groet ten afscheid aan Corrie Plaisier  
bij haar uitvaart 6 augustus 2020  
zuster Christini Manders o.p.

Dag Corrie  
Veertig jaar op weg  
met jou, Corrie!

een weg . . .  
als een prettige wandeling  
wel stevig doorstappen  
goed kijken waar je loopt

en onderweg . . .  
wat heb je voor ogen  
wat wil je bereiken  
bewandelen wij de goede weg?

veertig jaar vriendschap  
door tij en ontij

Dominicaans gedreven  
sterke kracht  
bron die opwelt

zichtbaar toegewijd  
aan zusters, aan broeders.  
in congregatie, lekengemeenschap  
klooster Zwolle,

in Arnhem maatschappelijk activeringswerkster  
met en voor vrouwen,  
voorgangster in oecumenische geloofsgemeenschap Arnhem - Zuid.

Royaal geleefd  
uit innerlijke kracht  
geloofskracht van huis uit  
van oudsher

veertig jaar samen op weg  
hier en daar wat mankementen  
veel vreugde en liefde gebracht  
het is waarheid wat ik zeg.

en dan  
als het eind van de weg  
in zicht komt  
wie kent de dag van morgen . . .  
een tijd van lange duur  
ook dan: dapper doorstappen . . .

ik groet je, Corrie, vriendin  
veel liefs  
tot in Gods Vrede  
Sjaloom!

*Christini Manders o.p.  
6 augustus 2020*