

Woordje voor de herdertjesviering

Dat kindje dat geboren was in de stal kon nog niet praten, maar zijn oogjes stonden wijd open en ze keken zo liefnaar die herders, dat ze meteen voelden, dat hier, in dat wonderlijke zachte licht in de stal, een bijzonder kindje was geboren. Het was de Zoon van God. We zeggen dat maar zo eenvoudig, maar eigenlijk hebben we daar geen woorden voor. God is te groot, te bijzonder voor woorden. Maar we weten wel dat hij van ons houdt, en we weten, als er ergens licht en vrede vandaan komen, dan komt dat door die mens, die zoon van God wordt genoemd. Hij die als gewoon klein kind werd geboren hij kwam ons dat warme vredige licht brengen.

En al die tijd, 2000 jaar lang hebben mensen dit mooie verhaal doorverteld en gevierd. En ze hebben het begrepen. Want juist rond kerstmis doen de mensen allemaal goeie dingen voor armen voor zieken voor goede doelen. Misschien weten jullie wat kleine zieke Tijn en zijn vader hebben gedaan?.....vraag aan koortje achter mij (Die hebben in het glazen huis een actie nagelslakken gestart en meer dan een miljoen euro opgebracht allemaal van mensen die hun nagels lieten lakken en geld gaven voor Tijn en de zieke kinderen. Andere mensen zorgen voor eenzame of voor arme mensen Dat doet het licht van kerstmis met de mensen. Zelfs met de mensen die het verhaal van Jezus niet kennen.

Ook jullie vaders en moeders en jullie zelf dragen het licht van Kerstmis. Het Kerstkind kijkt ook ons aan en vraagt: helpen jullie mee om het licht het hele jaar door te laten schijnen?