

JUDITH HENRIETTE MENDES DA COSTA, O.P.



**Afscheidspor-
tret vóór haar
verjaardag 25
augustus
1928.
Judith is 32**



**Foto genomen door haar
broer Bram in Bilthoven
ma haar voorlopige in
vrijheidstelling
op 15 augustus 1942.**



Sr. Judith H. Mendes da Costa

**Handtekening van Judith Henriette Mendes da Costa,
vermoord als Jodin en als katholieke bloedgetuige.**

**Deze scriptie beschrijft het leven van Judith Henriette
Mendes da Costa, een joodse vrouw in 1895 geboren in
Amsterdam. Katholiek geworden in 1923, treedt ze toe
tot de Dominicanessen van Voorschoten in 1930.**

Ze wordt vergast in Auschwitz-Birkenau op 7 juli 1944 als Jodin en wordt mede uit wraak van de bezettende macht in Nederland, bloedgetuige van Christus in haar trouw aan de Kerk.

**'Ze is mooi;
uit een oosters donker gezicht
stralen twee ogen.'**

Zo schetst Francisca van Leer in haar postuum uitgegeven roman '*Mijn volk roept*' haar beeld van Zuster Judith. Ze trekt vanaf 4 augustus 1942 enkele dagen met Judith op in verzamelkamp Westerbork, Nederland.

Poorthuis. (2006). Blz. 503.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

***Wols, Peter (2015).
Judith Henriette Mendes da Costa, O.P. 1895-1944.***

Judith Henriette Mendes da Costa wordt geboren in Amsterdam op 25 augustus 1895 in het gezin van de Sefardische Joden Emanuel Mendes da Costa en Esther Henriques de Castro. Deze scriptie beschrijft haar levenslijn binnen de gebeurtenissen in Europa tussen 1895 en 1944.

**Voorschoten 2015²
In eigen beheer voor kleine kring samengesteld
en beschikbaar.**

**Met dank aan Zuster Liduina Groenewegen, O.P. voor haar PC-ondersteuning en beeldbewerking.
Met dank aan de correctoren: de Dominicanessen Regina Plat, Rosa van Aken, Liduina Groenewegen en de Dominicaan Lr. Jan Wenting.**

Peter wols, O.P. 2015